



**Leprazending**  
*Herstelt levens*



## Kom je naar onze ontmoetingsdag?

Graag nodigen wij je uit om op zaterdag 28 september naar de ontmoetingsdag te komen. Dit jaar op een nieuwe locatie: Zandverhalen in Elburg. In deze fabriekshal zijn prachtige zandsculpturen van Bijbelverhalen te bewonderen. Reserveer je deze dag vast in je agenda?

Aad Peters, organisator van 'Zandverhalen' zal zijn ervaring met leprapatiënten delen. Als poppenspeler reisde hij de wereld over. Aad: 'Ik heb ook voor leprapatiënten opgetreden. Eigenlijk was dit verboden. Maar ik dacht niet na en deed het gewoon. Ik omhelsde hen en wilde er voor hen zijn.'

De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur. 's Morgens vertellen we je meer over onze projecten en de doelstelling die we willen halen: wereldwijd geen lepra meer. 's Middags kun je de Zandverhalen bewonderen. **Als gast van Leprazending krijg je via de kortingscode: LEPRAVRIJ, gratis toegang tot deze Ontmoetingsdag** (normale entreprijs is € 16,50). Ben je erbij? Opgeven kan via [leprazending.nl/ontmoetingsdag](https://leprazending.nl/ontmoetingsdag).

We zien er naar uit om je te ontmoeten!

Hartelijk groet namens Leprazending,



Mark van den Berg  
Fondsenwerving en Communicatie

## **INFO & AANMELDEN ONTMOETINGS DAG**



### **1.529 jongeren met lepra gered**

In 2018 hadden we als Leprazending Nederland de doelstelling om 1.500 jongeren met lepra een nieuw leven te geven. We zijn erg dankbaar dat dit is gelukt, mede dankzij jou steun. Benieuwd naar nog meer resultaten? Bekijk dan [hier](#) het jaaroverzicht van 2018 of klik [hier](#) om het volledige jaarverslag te lezen.



### **Mooie ontmoetingen**

Tijdens Opwekking hebben we veel mooie ontmoetingen gehad in ons 'ziekenhuis'. Bezoekers hoorde hier het verhaal van Nutan uit India en werden gevraagd om drie dagen voor lepra-patiënten te bidden. We zijn dankbaar voor dit gebed! Wil je met ons meebidden? Meld je dan [hier](#) voor de gebedskalender aan.